

4 mei 2022 - Schildkerk Rijssen

# Herdenking van de oorlogsslachtoffers



Voorganger: Vicaris Ronald Cornelissen  
Organist Jolanda van Beek



## **Inleidend orgelspel**

### **Groet**

**Bemoediging:** naar Psalm 121: 1,2 en 146: 6-10:

V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp  
vandaan?

**Allen:** Onze hulp komt van de Levende

V: die hemel en aarde gemaakt heeft

**A:** die trouw is tot in eeuwigheid

V: die recht doet aan de verdrukten

**A:** brood geeft aan de hongerigen

V: die de gevangenen bevrijdt

**A:** en blinden doet zien

V: die de gebogenen opricht

**A:** en de rechtvaardige liefheeft

V: die de vreemdelingen beschermt

**A:** wees en weduwe staande houdt

V: De Levende is koning tot in eeuwigheid

**A:** God van geslacht op geslacht. Halleluja.

### **Woord van welkom**

**Lied:** Geef vrede, Heer *(melodie: Ik wil mij gaan vertroosten)*

Geef vrede, Heer, geef vrede  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden,  
de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons heeft geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn.

### **Om ontferming**

V: Vanavond denken wij aan de vele, vele mensen die wij niet mogen vergeten.

Zij hebben zich ingezet voor de vrijheid, hebben joden, zigeuners en anderen beschermd, eten en onderdak gegeven.

Ze hebben hun eigen leven gewaagd en zijn omgekomen, doodgeschoten, voorgoed onvindbaar, nooit meer gezien...

(korte stilte) Heer ontferm U over ons

**A:** Heer ontferm U over ons.

V: Wij denken aan de vele mensen, die zich gegeven hebben voor onze vrijheid. Wij danken hen omdat wij vrij zijn, kunnen zeggen wat we willen, mogen danken en zingen. En we denken aan mensen die dat niet kunnen, niet mogen, die leven in een dictatuur. (korte stilte) Christus, ontferm U over ons

**A:** Christus, ontferm U over ons.

V: Vandaag is de dag dat we stilstaan bij de lange tocht door de woestijn van het leven, de tijd van onderdrukking, het werk zonder vreugde, de dagen zonder eten, de uren vol angst, het verdriet en alle leed. (korte stilte) Heer, ontferm U over ons.

**A:** Heer, ontferm U over ons.

## **Gebed**

### **Schriftlezing Joh. 20, 19-23** (Willibrordvertaling)

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u."

Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u." Na deze woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven."

V: Woord van de Heer

**A:** Wij danken God

**Lied:** Heer, God van vrede      *(melodie: U zij de glorie)*

Heer, God van vrede, liefde en gerechtigheid,  
U zij onze lof en ere tot in eeuwigheid.  
Hij die kwam als mens op aarde, vriend tot in de dood,  
Die zichzelf om ons niet spaarde, ons zijn leven bood.  
Heer, God van vrede, liefde en gerechtigheid,  
U zij onze lof en ere tot in eeuwigheid.

Heer, God van vrede, liefde en gerechtigheid,  
U zij onze lof en ere tot in eeuwigheid.  
Leid ons aan uw hand door 't leven, breek voor ons uw Brood,  
wil uw liefde aan ons geven, sterk ons in alle nood.  
Heer, God van vrede, liefde en gerechtigheid,  
U zij onze lof en ere tot in eeuwigheid.

Heer, God van vrede, liefde en gerechtigheid,  
U zij onze lof en ere tot in eeuwigheid.  
Als ik, zwakke mens, moet sterven eenzaam en in pijn,  
laat mij dan uw hemel erven, eeuwig bij U zijn.  
Heer, God van vrede, liefde en gerechtigheid,  
U zij onze lof en ere tot in eeuwigheid.

## **Overweging**

**Orgel:** Lascia ch'io pianga – Georg Friedrich Händel

**Voorbede en Onze Vader** (Oecumenische versie):

**A:** Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen.

## **Zegenbede**

**Lied:** Ga mee met ons (*melodie: Abide with me*)

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,  
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.  
Leef op in ons, de mens die leven moet,  
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.

Ga mee met ons, verberg U niet altijd,  
gun ons een flits, een teken in de tijd,  
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft  
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?  
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.  
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.  
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop

## **Uitleidend orgelspel**